



Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 11 april 2021

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. J.W.J. Guis uit Poeldijk

Schriftlezing: Johannes 20 : 19 – 31

Gezang 173 : 1 en 4 WK (z.o.z.)

Psalm 108 : 1 en 2

Psalm 25 : 2

Psalm 73 : 1 en 12

Gezang 364 : 1 en 2 WK (z.o.z.)

Psalm 89 : 7 en 8

Collecten

Eerste rondgang (1): Kerk en eredienst

Tweede rondgang (2): Diaconie: Ouderenwerk

Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

Avonddienst

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 : 11 – 21 (HC zondag 15 v/a 37)

Thema: Het lijden van Christus

Psalm 33 : 1

Psalm 85 : 1 en 4

Psalm 95 : 4

Lied 149 : 1 en 6 WK (z.o.z.)

Gezang 451 : 1 en 2 LvdK (z.o.z.)

Psalm 89 : 1, 7 en 8

Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Jeugdclub Regenboog	dinsdag 13 april 2021	18.45 - 20.15 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (12-15)	woensdag 14 april 2021	18.30 - 19.15 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (≥16)	woensdag 14 april 2021	19.15 - 20.00 uur	Hervormd Centrum

Voorbede:

We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die met hen verbonden zijn.

Mededelingen:

Ochtenddiensten

Deze zondag zijn in de ochtenddiensten welkom de leden die geen internetverbinding hebben om thuis de dienst te volgen, gezinnen met kinderen en de leden met achternamen beginnend met P t/m Z.

Bericht vanuit de ZEC

De bloemen vanuit de kerk zijn met een hartelijke groet naar Jochem Meeuwssen uit Rilland gegaan als dank voor zijn hulp en inzet voor het Hervormd Centrum.

Muzikale fruitmand

De muzikale fruitmand zal nog één keer plaatsvinden en wel op 28 april. Wilt u nog iemand verrassen, bedanken of bemoedigen met een verzoeknummer? Dat kunt u doorgeven via zecdinteloord@gmail.com of via Lenny van Dam tel.nr.: 06-20978773

Plantjesmarkt

De plantjesmarkt komt er ook weer aan en wel 24 april. Hoe alles precies in zijn werk gaat, hoort u nog van ons via een flyer. In ieder geval is het mogelijk om uw bestelling te plaatsen en te betalen via www.kerkwinkeldinteloord.nl.

Nieuw beleidsplan

Er is een nieuw concept beleidsplan opgesteld. We willen u vragen om commentaar en vragen over dit beleidsplan aan te leveren bij de scriba, e-mail: agboluijt@knpmail.nl. U heeft hiervoor de mogelijkheid tot en met maandag 26 april 2021. Het concept beleidsplan is te vinden op de website op de pagina Kerkenraad onder *Beleidsdocumenten* (<http://www.hervormddinteloord.com/wp-content/uploads/2021/04/Beleidsplan-2021-2025-concept.pdf>). Mocht u geen mogelijkheden hebben om het beleidsplan op internet te bekijken, dan kunt u een exemplaar op papier krijgen. Neem hiervoor contact op met de scriba, tel. 0167 524837, of één van de andere kerkenraadsleden. Zie ook het kerkblad dat deze week verschijnt.

Gebedsnieuws (Open Doors):

Wat kunnen goede burens waardevol zijn als je verdriet hebt of als je een moeilijke tijd doormaakt! Tenzij je burens niet accepteren dat jij christen bent en dat ook duidelijk laten merken. Toen ze christen werd nam de druk op Manayesh uit Ethiopië al toe, maar toen haar man overleed bereikte de spanning tussen haar en haar burens een hoogtepunt. "Ze namen mijn os weg en vernielden mijn huis."

- Manayesh vraagt om gebed voor de niet-gelovige mensen om haar heen: "Met Gods hulp kunnen ze veranderen!"

- Dank voor de hulp die Open Doors kon bieden aan Manayesh en haar kinderen.

- Bid om bemoediging voor christenen in Ethiopië die door burens of familie vervolgd worden.

Gezang 173 : 1 en 4

Weerklank

- 1 Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, - en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligd!

- 4 Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Gezang 364 : 1 en 2

Weerklank

- 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

- 2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Lied 149 : 1 en 6

Weerklank

- 1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

- 6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gezang 451 : 1 en 2

Liedboek voor de Kerken

- 1 Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

- 2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevalen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons genâ,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!