



Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 6 juni 2021

Deze zondag:

Ochtenddienst

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Schriftlezing: Haggai 2 : 11 – 24; 1 Korinthe 6 : 19 – 20
Thema: Reinheid besmet niet, onreinheid wel
Psalm 25 : 6
Psalm 30 : 1 en 3
Lied 485 : 1, 3 en 4 WK (z.o.z.)
Kinderlied: Lied 523 OTH (z.o.z.)
Psalm 45 : 1
Lied 419 : 1 en 2 WK (z.o.z.)
Lied 14 : 1, 4 en 5 LvdK (z.o.z.)
Psalm 116 : 1, 10 en 11

Avonddienst

Voorganger: Ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf
Schriftlezing: Johannes 6 : 1 – 15
Gezang 204 : 1, 2 en 6 WK (z.o.z.)
Psalm 45 : 1
Psalm 139 : 14
Psalm 26 : 1
Psalm 118 : 13
Psalm 72 : 11

Collecten

Eerste rondgang (1): Kerk en eredienst
Tweede rondgang (2): Diaconie: Ouderenwerk
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

Activiteiten:

Er zijn deze week geen activiteiten gepland.

Voorbede:

De man van mw. Giljam (De Ruijterstraat 25, 4671 AW Dinteloord) is op donderdag 27 mei overleden als gevolg van een hartinfarct i.c.m. vocht achter zijn longen.
We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die met hen verbonden zijn.

Mededelingen:

Weekbrief uitdelen

Beste broeders en zusters, dankbaar dat de deuren van de kerk verder open mogen. Een lastige tijd hebben we achter de rug. Een nieuw rooster voor het welkom heten aan begin van de dienst/weekbrief wordt gemaakt. Wil je door omstandigheden niet meer op de lijst staan of zou je juist wel de weekbrief uit willen delen, geef het door aan Mieke 0645229867 uiterlijk woensdag 9 juni.

Gebedsnieuws (Open Doors):

Voorganger of zendeling zijn in Colombia kan gevaarlijk zijn. Christenen worden gezien als tegenstanders. Zelfs hun vrouwen en kinderen worden bedreigd.

- Dank dat het werk van evangelisten in Colombia doorgaat, ondanks zware tegenstand.
- Bid om bescherming en moed voor voorgangers en hun gezinnen.
- Bid dat leden van criminele groeperingen in Colombia tot bekering komen.

Lied 485 : 1, 3 en 4

Weerklank

- 1 God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn,
vervallen aan het duister.

- 3 Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

- 4 Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Lied 419 : 1 en 2

Weerklank

- 1 Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.

- 2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe_en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Kinderlied: Lied 523

Op Toonhoogte

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart,
met mijn hele ziel, mijn hele verstand.
Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf,
als ik ga of sta, of wacht op zijn ja....
Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart.

Lied 14 : 1, 4 en 5

Liedboek voor de Kerken

- 1 De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

- 4 De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

- 5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me_altijd.

Gezang 204 : 1, 2 en 6

Weerklank

- 1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus' werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.

- 2 Lof zij uw naam, Heilige Geest.
Gij kwaamt met kracht op 't pinksterfeest.
G' ontsluit een volheid van gena,
de vrucht van 't kruis van Golgotha.

- 6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt,
schenk ons uw gaven zeventvoud,
ontspring in ons als een fontein
die leven wekt in de woestijn.