



# Hervormde Gemeente te Dinteloord

## Weekbrief zondag 12 september 2021

### Ochtenddienst – Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud  
 Organist: Dhr. C. Bakker uit Sint Philipsland  
 Schriftlezing: 1 Koningen 19 : 1 – 8  
 Thema: Sta op en eet

Psalm 36 : 3  
 Psalm 136 : 1, 24 en 26  
 Psalm 21 : 13  
 Kinderlied: Lied 600 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)  
 Psalm 142 : 4 en 5  
 Lied 189a : 1, 2 en 3 ELB (z.o.z.)  
 Lied 357 : 1, 4 en 5 ELB (z.o.z.)  
 Lied 518 : 1, 2 en 4 WK (z.o.z.)

### Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst  
 Tweede collecte (2): CVK: Groot onderhoud pastorie  
 Collecte Heilig Avondmaal (3): De Hoop  
 Bussen bij de uitgang (4): Zending en evangelisatie (laatste zondag)

### Bloemengroet

In de afgelopen week heeft Mattie Vastenhoud (Westvoorstraat 26, 4671 CE Dinteloord) een boeket bloemen gekregen omdat ze haar opleiding tot apothekersassistente heeft afgerond.

### Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Gebedskring	dinsdag 14 september 2021	9.00 - 9.30 uur	Hamermolen 15
Vrouwenvereniging Idelette	woensdag 15 september 2021	19.30 - 22.00 uur	Hervormd Centrum
After Alphacursus	donderdag 16 september 2021	19.30 - 21.30 uur	Hervormd Centrum
Startdag	zaterdag 18 september 2021	14.30 uur	Oudlandsedijk 2
Startdienst	zondag 19 september 2021	10.00 uur	Kerk
Koffie en ontmoeting	zondag 19 september 2021	na de ochtenddienst	Hervormd Centrum

### Voorbede:

We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die met hen verbonden zijn.

### Mededelingen:

#### Startdag zaterdag 18 september 2021

Graag willen wij, als Jeugdraad u/jou van harte uitnodigen voor de startdag van onze kerk op zaterdag 18 september 2021. We verwachten u/jullie om 14.30 uur met de fiets bij Kees & Caroline Burgers, Oudlandsedijk 2 te Dinteloord. U/jij krijgt daar eerst iets te drinken aangeboden, waarna we in groepjes van 4 à 5 personen met een tussenpoze van 5 à 6 minuten per groepje dat vertrekt, een fietstocht maken van ongeveer 16 km. Ook is er een leuke stop onderweg voor wat drinken en een leuke opdracht. Bij slecht weer maken we een korte wandeltocht met de paraplu, die start dan om 16.00 uur. Voor diegenen die alleen komen eten of bij heel slecht weer: graag om 17.45 uur aanwezig zijn. Bij terugkomst op de boerderij wacht ons naast het duo Daisy en Diego om 18.00 uur de wel befaamde frietkar, waar u/jij onbeperkt friet en snacks kunt eten tot de frietkar weer vertrekt. Daarna spelen we nog een leuk spel met elkaar. De kosten voor dit evenement bedragen € 8,50 p.p. voor volwassenen, en kinderen tot en met 12 jaar betalen € 6,00 p.p. Graag zoveel mogelijk contant gepast betalen. Voor verdere informatie zie het kerkblad.

#### Graag opgeven voor donderdag 16 september bij:

Anne SaeUng Adres: Witte de Withstraat 20,  
 tel.: 06-11872577, email: [annedenhoed1325@gmail.com](mailto:annedenhoed1325@gmail.com)

### Avonddienst – Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud  
 Organist: Dhr. P. de Kam uit Halsteren  
 Schriftlezing: Lukas 9 : 23 – 42  
 Thema: Op bergen en in dalen

Psalm 63 : 2  
 Psalm 106 : 1 en 3  
 Psalm 143 : 10  
 Lied 328 : 1 en 2 LvK (z.o.z.)  
 Lied 459 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)  
 Psalm 89 : 7 en 8

Arco & Brigitte Bolluijt Adres: Omloop 61  
 tel.: 06-13587985 email: [arco.bolluijt@gmail.com](mailto:arco.bolluijt@gmail.com)  
 ds. Ad Vastenhoud Adres: Westvoorstraat 26,  
 tel.: 0167-522405, email: [avastenhoud@hetnet.nl](mailto:avastenhoud@hetnet.nl)  
 Wij hebben er zin in, u/jij komt toch ook?

#### Aanvulling op de talenten Markt

Bos droogbloem waar je heel lang plezier van hebt. Prijzen variëren afhankelijk van de grootte van de bos vanaf €4,50  
 Droogbloemenkrans €12,50  
 Houtenblokje €4,50 gevuld met droogbloemen ook leuk voor een cadeautje.

#### Kleuren in overleg mogelijk

Voor vragen of specifieke wensen bel of mail mij, Anne Sae Ung, tel. 06-11872577, e-mail [annedenhoed1325@gmail.com](mailto:annedenhoed1325@gmail.com)

#### Koffie en ontmoeting Startzondag

Na de kerkdienst van zondagochtend 19 september willen we met elkaar koffiedrinken in het Hervormd Centrum. Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn bieden we de mogelijkheid dat er iemand bij u thuis komt koffiedrinken. Op die manier kunt u -ook als u thuis de dienst meemaakt- de verbondenheid met de gemeente ervaren. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u bellen met Mattie Vastenhoud (0167-522405). We komen dan graag op 19 september na de ochtenddienst bij u langs en nemen dan iets lekkers mee voor bij de koffie.

#### Permanente educatie

In de komende week is ds. Vastenhoud afwezig van maandag t/m woensdag. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

**Kinderlied: Lied 600 : 1, 2 en 3**

WK

1 God de Heere is almachtig,  
kijk, wat Hij geschapen heeft.  
Alles wat Hij maakt, is prachtig  
en Hij zorgt voor al wat leeft.  
Dank de Schepper, dank de Schepper,  
Die dit alles aan ons geeft.

2 Al het voedsel dat wij eten  
geeft God ons met gulle hand.  
En Hij geeft ook, niet vergeten,  
zaad voor elke nieuwe plant.  
Dank de Schepper, dank de Schepper,  
Hij houdt alles steeds in stand.

3 God zorgt voor ons, alle dagen.  
Hij geeft ons zelfs overvloed.  
Heer, vergeef ons als wij klagen  
bij de minste tegenspoed.  
Dank de Schepper, dank de Schepper,  
Wij getuigen: God is goed!

**Lied 189a : 1, 2 en 3**

ELB

1 Vaste Rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schauw,  
waar het bloed, door U gestort,  
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer dat ik breng,  
niet de tranen die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen.

3 Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirr' of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet.

**Lied 357 : 1, 4 en 5**

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
bron van eeuwge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.

4 Open nu ook onze ogen  
voor het ware vreugdelicht,  
opdat wij uw Naam verhogen,  
juichend voor uw aangezicht.

Want in Christus komt Gij nader  
hem, die onder zonde zucht.  
Ieder wilt Gij zijn een Vader,  
die in Jezus tot U vlucht.

5 Wil ons van uw vreugde geven,  
hef ons op tot U omhoog,  
Gever van onsterfelijk leven,  
die tot ons U nederboog.  
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
onbevreesd in smart en pijn.  
Laat ons Heer, door uwe liefde  
eeuwig in uw vreugde zijn.

ELB

**Lied 518 : 1, 2 en 4**

WK

1 Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen  
nu wordt het stil en donker om ons heen.  
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen,  
Heer, laat uw kerk, uw schepping niet alleen.

2 Blijf ons nabij, al gaan wij eigen wegen;  
blijf in uw goedheid naar ons toegewend  
met uw genade, met uw troost en zegen,  
blijf bij ons, Heer, in woord en sacrament.

4 Blijf bij ons, Heer, hoever van huis wij zwerven,  
blijf, wat dan ook ons van elkander scheidt,  
blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven,  
blijf bij ons, Heer, in tijd en eeuwigheid.

**Lied 328 : 1 en 2**

Liedboek voor de Kerken

1 Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

**Lied 459 : 1, 2 en 3**

Weerklank

1 Op bergen en in dalen  
en overal is God;  
Hoog in de hemelzalen  
en hier op aard' is God;  
waar mijn gedachten zweven,  
hoe ver ook, daar is God;  
omlaag en hoog verheven,  
ja, overal is God.

2 Zijn trouwe vaderogen  
zien alles van nabij;  
wie steunt op zijn vermogen,  
beschermt en zegent Hij.  
Hij hoort de jonge raven,  
bekleedt met gras het dal;  
Hij geeft alom zijn gaven,  
Hij draagt het gans heelal.

3 Verlaten mij ook allen,  
die bij mij blijft, is God,  
zou 'k struikelen of vallen –  
ik weet: mijn hulp is God.  
Waar trouwe vriendenhanden  
niet redden, daar is God;  
in dood en doodse banden,  
ja overal is God.