



# Hervormde Gemeente te Dinteloord

## Weekbrief zondag 21 november 2021 – Eeuwigheidszondag

### Ochtenddienst

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud  
 Organist: Dhr. P. van der Reest uit Oudenbosch  
 Schriftlezing: Lukas 7 : 1 – 17  
 Thema: De dood is het einde niet

Psalm 36 : 3  
 Psalm 68 : 10  
 Lied 382 : 1, 3, 4 en 5 JdH (z.o.z.)  
 Kinderlied: Lied 223 : 1, 2 en 6 WK (z.o.z.)  
 Lied 589 : 1 en 4 JdH (z.o.z.)  
 Psalm 118 : 7  
 Lied 41 : 1, 2 en 5 JdH (z.o.z.)  
 Psalm 89 : 7 en 8

### Avonddienst

Voorganger: Ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal  
 Organist: Dhr. J. van den Berg  
 Schriftlezing: Openbaring 2 : 8 – 11

Gezang 525 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)  
 Psalm 12 : 1, 6 en 7  
 Psalm 25 : 7  
 Lied 89 : 4 WK (z.o.z.)  
 Psalm 118 : 8  
 Psalm 27 : 7

### Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst  
 Tweede collecte (2): CvK: Groot onderhoud Pastorie  
 Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

### Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Gebedskring	dinsdag 23 november 2021	9.00 - 9.30 uur	Hamermolen 15
Seniorenmiddag	dinsdag 23 november 2021	14.00 - 16.30 uur	Hervormd Centrum
Jeugdclub Daniel	dinsdag 23 november 2021	18.30 - 19.30 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (12-15)	woensdag 24 november 2021	18.30 - 19.15 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (≥16)	woensdag 24 november 2021	19.15 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Belijdeniscatechisatie	woensdag 24 november 2021	20.15 - 21.45 uur	Westvoorstraat 26
Vrouwenvereniging Idelette	woensdag 24 november 2021	19.30 - 21.30 uur	Hervormd Centrum

### Voorbede:

Dhr. Burgers (Prinses Marijkestraat 15, 4671 GB Dinteloord) is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie of blaasontsteking. We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die met hen verbonden zijn.

### Mededelingen:

#### Winterfair

Vanwege de coronamaatregelen kan de Winterfair in de "oude" vorm niet door gaan, maar inmiddels is de website [www.kerkwinkeldinteloord.nl](http://www.kerkwinkeldinteloord.nl) weer voorzien van olieballen, broodjes hamburger, saté, loempia's, erwtensoep en nog diverse andere eetbare maar ook niet-eetbare artikelen. Via deze website kunt u bestellen tot en met donderdag 25 november. De bestelde artikelen zullen dan op zaterdag 27 november bij u thuis worden bezorgd. Ondanks de tegenvallende berichten hopen we op deze manier toch nog een geslaagde "digitale" Winterfair te houden. Opbrengst van de winterfair wordt bestemd voor de kerk en het Hervormd Centrum.

We zijn dringend op zoek naar hulp bij het bezorgen en uiteraard zijn we ook benieuwd of u iets aan te bieden heeft wat vervolgens verkocht kan gaan worden. Dit kan een taart, cake, erwtensoep of koek zijn die u zelf heeft gemaakt, of een woonaccessoire waar iemand anders nog blij mee gemaakt kan worden. Laat het ons weten via [arco.bolluijt@gmail.com](mailto:arco.bolluijt@gmail.com) of [annedenhoed1325@gmail.com](mailto:annedenhoed1325@gmail.com) of per telefoon: Anne (0611872577), Arco (0613587985) Caroline (0657349403), Ria (0626079790)

### Koffiedrinken

In verband met de situatie rond corona is er vandaag geen koffie en ontmoeting na de ochtenddienst.

### Vrouwenvereniging Idelette

Dames, woensdag 24 november zal er weer een verenigingsavond zijn in het Hervormd Centrum van 19.30 uur tot 21.30 uur. We gaan Bijbelstudie 4 "De Mensenzoon gaat Koning worden" behandelen. Deze Bijbelstudie staat op pagina 23 van het blad Vrouw tot vrouw Bijbelstudies. Alle dames hartelijk welkom op onze leerzame en gezellige avond.

### Herdenking overledenen

Op deze zondag gedenken wij de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:

Mevr. H. Verhagen – Breure  
 Geboren op 29 oktober 1930, overleden op 11 februari 2021

Mevr. Co van de Merbel – Kamp  
 Geboren op 12 december 1927, overleden op 25 februari 2021

Dhr. Simon Antoni Geerts  
 Geboren op 2 maart 1948, overleden op 10 maart 2021

Dhr. Giljam  
 Geboren op 25 september 1937, overleden op 27 mei 2021

Mevr. Grietje van 't Hof – Groeneveld  
 Geboren op 1 mei 1933, overleden op 1 augustus 2021

*Jesus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof dat? Johannes 11 : 25 – 26*

**Lied 382 : 1, 3, 4 en 5**

JdH

- 1 God enkel licht,  
wiens aangezicht  
zo blinkend is van luister,  
ziet ons onrein,  
ziet hoe wij zijn  
vervallen aan het duister.
- 3 Heer, waar dan heen?  
Tot U alleen!  
Gij zult ons niet verstoten.  
Uw eigen Zoon  
heeft tot uw troon  
de weg ons weer ontsloten.
- 4 Ja, amen, ja,  
op Golgotha  
stierf Hij voor onze zonde.  
Zijn schuldloos bloed  
maakt alles goed  
en reinigt ons van zonde.
- 5 God onze Heer,  
wil tot uw eer  
ons klein geloof versterken.  
Dan zullen wij  
Hem, waarlijk vrij,  
volgen in goede werken.

- 2 Mijn tranen droogde Jezus' hand,  
er is vreugde in mijn smart!  
'k Ben pelgrim naar het hemels land,  
doch met blijdschap in mijn hart!

*Refrein:*

Er is vreugde, hemelvreugde,  
hemelvreugde hier op aard.  
Te weten: Jezus mint ook mij,  
is mij meer dan alles waard.

- 5 En is de weg soms ruw en steil,  
toch blijft blijdschap in mijn smart.  
Want Jezus Zelf bestiert mijn weg,  
en houdt blijdschap in mijn hart.

*Refrein***Gezang 525 : 1, 2 en 3**

- 1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge neder dalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.

**Kinderlied: Lied 223 : 1, 2 en 6**

WK

- 1 Nu gaan de bloemen nog dood,  
nu gaat de zon nog onder.  
En geen mens kan zonder  
water en zonder brood.

*Refrein:*

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

- 2 Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen  
en als je weg wilt schuilen  
kun je haast nergens heen.

*Refrein*

- 6 Zing voor de eeuwige dag.  
Zing voor Zijn komst en zeg amen.  
Zing voor de Heer die ons samen  
daar al van eeuwigheid zag.

*Refrein***Lied 589 : 1 en 4**

JdH

- 1 Heugelijke tijding,  
Bron van hartverblijding,  
Evangeliewoord.  
Woord van God gegeven,  
Woord van eeuwig leven!  
Zalig, die u hoort.  
Zalig hij, wiens harte gij,  
met een onverwikt vertrouwen,  
leert op God te bouwen!

- 4 Zalig, die 't geloven!  
Troost, hun nooit t' ontroven,  
wekt hen steeds tot vreugd.  
Kracht tot goede werken  
voelen z' in zich sterken,  
kracht tot liefd' en deugd.  
Door Gods kracht, in hun volbracht,  
komen zij gedurig nader  
't beeld van hunnen Vader.

**Lied 41 : 1, 2 en 5**

JdH

- 1 De nacht vlood heen, 't is helder dag!  
Er is blijdschap in mijn ziel!  
Mijn vrees is weg, Gods vreë woont daar,  
er is vreugde in mijn ziel!

*Refrein:*

Er is vreugde, hemelvreugde,  
hemelvreugde hier op aard.  
Te weten: Jezus mint ook mij,  
is mij meer dan alles waard.

- 2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,  
uw hand heeft mij gevoed, geleid;  
Gij waart nabij in mijn bezwaren,  
nabij in elke moeilijkheid.  
Deez' avond roept mij na mijn zorgen  
tot rust voor lichaam en voor geest.  
Heb dank, reeds van de vroege morgen  
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

- 3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,  
al wisselen ook dag en nacht.  
Ik ken de rots waarop ik bouwe:  
hij feilt niet, die uw heil verwacht.  
Eens aan de avond van mijn leven  
breng ik, van zorg en strijden moe,  
voor elke dag, mij hier gegeven,  
U hoger, reiner loflied toe.

**Lied 89 : 4**

Weerklank

- 4 Volhard in lijden en in nood  
en wees getrouw tot in de dood:  
wie overwint, ontvangt de kroon,  
het eeuwig leven is zijn loon.

Weerklank