

Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 3 juli 2022



Deze zondag:

Ochtendienst

Voorganger: Prop. A.L. Kornaat uit Klundert
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenberg
Schriftlezing: Zacharia 4
Thema: Niet door kracht, noch door geweld
maar door mijn Geest

Gezang 303 : 1, 4 en 5 LvdK (z.o.z.)

Psalm 51 : 3

Psalm 37 : 14

Lied 4 WK (z.o.z.)

Psalm 84 : 3 en 4

Psalm 138 : 1 en 2

Avonddienst

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Organist: Dhr. H. den Hoed uit Fijnaart
Schriftlezing: 1 Korinthe 12 : 12 – 31; HC v/a 55
Thema: Oog voor elkaar

Psalm 122 : 1

Psalm 133 : 1, 2 en 3

Psalm 145 : 2

Lied 260 : 1, 2 en 3 WK (z.o.z.)

Lied 271 : 1, 3 en 4 WK (z.o.z.)

Psalm 35 : 13

Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst
Tweede collecte (2): Plaatselijke zending en evangelisatie commissie
Bussen bij de uitgang (3): Zending en evangelisatie

Bloemengroet

Afgelopen week is er een boeket bloemen bezorgd bij dhr. Burgers (Prinses Marijkestraat 15, 4671 GB Dinteloord) wegens de thuiskomst uit het ziekenhuis van dhr. Burgers.

Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Gebedskring	dinsdag 5 juli 2022	9.00 - 9.30 uur	Hamermolen 15
Inleveren copy kerkblad	woensdag 6 juli 2022		a.bolluijt@hetnet.nl
Uitstapje	donderdag 7 juli 2022	vertrek om 13.30 uur	Hervormd Centrum

Voorbede:

We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die met hen verbonden zijn.

Mededelingen:

Geslaagd

Christian Steijn (Burg. Mr. H. Popstraat 42, 4671 ES Dinteloord) kreeg deze week bericht dat hij geslaagd is voor zijn MBO opleiding. Van harte gefeliciteerd!

Uitstapje

Donderdag 7 juli is er weer een uitstapje met onze ouderen en alleenstaanden van de gemeente. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Hervormd Centrum. Opgeven kan nog t/m 5 juli bij Ria Roodenburg, tel. 523096.

Bussen uitgang

Met ingang van deze zondag zijn de bussen bij de uitgang gedurende tien weken bestemd voor zending en evangelisatie.

Gebedsnieuws (Open Doors):

Vlogger Simon is een van onze sprekers. Een van de vele mensen die het verhaal van de vervolgte kerk vertellen. Onze sprekers zijn ontzettend belangrijk voor ons werk. Zij brengen mensen in beweging, maken hen bewogen.

Soms mogen we mensen uitnodigen die aan den lijve ondervinden wat vervolging is. Mensen zoals Sam* uit Azië en Frederick* uit Kenia, die deze zomer naar Nederland komen. Zij zullen spreken tijdens de New Wine Zomerconferentie. Wil je bidden dat hun verhaal mensen raakt?

- Dank voor onze sprekers en hun bevlogenheid.
- Dank de Here God dat Sam en Frederick naar Nederland willen komen. Bid om een veilige reis voor deze mannen en om bescherming voor hun gezinnen die achterblijven.
- Bid om Gods zegen op het werk van onze sprekers, zodat hun toehoorders (meer) betrokken raken bij de vervolgte kerk.

- 1 De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.
- 4 In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.
- 5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
met alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

- 1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
- 2 Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de _overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?
- 3 Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
- 4 Het woord van liefde, vrede_en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Lied 260 : 1, 2 en 3

Weerklank

- 1 God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.
- 2 Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.
- 3 Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op 's Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.

Lied 271 : 1, 3 en 4

Weerklank

- 1 Wie de Heiland liefheeft,
Hem als Hoofd wil eren,
die moet ook het dienen leren.
Wie zich wil onttrekken,
niet met Hem wil strijden,
zal vergeefs Zijn naam belijden.
Wie wel hoort, naar Zijn woord,
maar geen vrucht wil dragen,
kan Hem niet behagen.
- 3 Wij zijn vrijgekochten:
kinderen, geen slaven.
Dat we _ons aan de Vader gaven!
God wil ons niet dwingen,
maar Hij wil ons leren
om vrijwillig Hem te eren.
Laat ons dan Hem voortaan
onze liefde geven,
en in zijn dienst leven.
- 4 Willen en volbrengen,
boven bidden, denken,
wil de Heiland zelf u schenken.
Leer in alle dingen
naar zijn wil te vragen
en de Heer slechts te behagen.
Wie bereid zijn, altijd,
in zijn dienst te leven,
loon zal God hen geven.