

# Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 31 juli 2022



## Ochtenddienst

Voorganger: Ds. R.J.F. Lock uit Bodegraven  
Organist: Dhr. P. de Kam uit Halsteren  
Schriftlezing: Lucas 12 : 13 – 21

Gezang 317 : 1 en 2 LvdK (z.o.z.)  
Psalm 122 : 1 en 3  
Psalm 19 : 4 en 5  
Psalm 103 : 8 en 9  
Lied 249 WK (z.o.z.)  
Psalm 33 : 1, 2 en 11

## Avonddienst

Voorganger: Ds. R.A. Grisnigt uit 's-Gravenpolder  
Organist: Pieter van der Leer uit Steenberg  
Schriftlezing: Genesis 49 : 8 – 10; Openbaring 5 : 6 – 10

Gezang 291 : 1 en 2 WK (z.o.z.)  
Psalm: 49 : 1  
Psalm: 36 : 2  
Psalm: 65 : 8 en 9  
Psalm: 116 : 4 en 5  
Psalm: 66 : 5 en 6

## Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst  
Tweede collecte (2): Diaconie: Ouderenwerk  
Bussen bij de uitgang (3): Zending en evangelisatie

## Bloemengroet

De bloemen zijn gegaan naar dhr. Leest (Burg. Mr. H. Popstraat 13, 4671 EP) die na een operatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

## Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Inleveren copy kerkblad	woensdag 3 augustus 2022		<a href="mailto:a.bolluijt@hetnet.nl">a.bolluijt@hetnet.nl</a>

## Voorbede:

We bidden voor gemeenteleden die niet met name genoemd zijn. Die te maken hebben met ziekte, lichamelijke of psychische klachten, spanningen, verdriet, zorgen of eenzaamheid. We bidden om Gods nabijheid voor hen en allen die met hen verbonden zijn.

## Mededelingen:

### Talentedmarkt

Vanuit de ZEC willen wij een talentenmarkt organiseren! De opbrengst hiervan is 50-50 voor de ZEC en het "Welkom aan Tafel" project. Voor aankoop van keuken artikelen. Hierin kan jong en oud meedoen door een talent of dienst aan te bieden. De talenten/diensten kunnen worden ingeleverd in de talentenbox bij de ingang van de kerk. De talentenbox staat t/m zondag 11 september bij de ingang van de kerk. Voor verdere informatie en uitleg omtrent de talentenmarkt kunt u de informatie lezen op het inschrijfformulier. Heeft u het inschrijfformulier gemist? Neem dan contact op met Roel Verkuil tel: 0651965425

Wij hopen dat er veel mensen meedoen en dat het een geslaagde talentenmarkt mag zijn!

Een vriendelijke groet, de ZEC

## Gebedsnieuw (Open Doors):

Wonderlijk toch?! Dat er honderdduizenden christenen zijn in Noord-Korea. Een land waar je in een concentratiekamp belandt als ontdekt wordt dat je christen bent. De leiders van het land regeren als goden. En toch zijn er mannen, vrouwen en kinderen die hun vertrouwen stellen op de Here God. Maar, de angst is reëel dat je opgepakt kunt worden. En dat gebeurt helaas ook.

Ha-na\* bad dat de Here God haar familie zou beschermen. Ze bad ook dat zelfs als ze betrappt zouden worden, de Here God hen de kracht zou geven om vast te houden aan hun geloof. Toen bewakers haar huis binnendrongen, wist ze gelijk dat een van haar familieleden was betrappt tijdens een geheime christelijke bijeenkomst. Niet veel later werd zij ook gevangengenomen.

- Wil je bidden voor alle Noord-Koreaanse christenen in werkkampen?
- Christen zijn in Noord-Korea is echt risicovol: ontdekt iemand dat je gelooft in de Here Jezus, dan kun je er bijna zeker van zijn dat je leven voorbij is. Bid voor christenen die twijfelen en bang zijn.
- Bid voor de leiders van Noord-Korea. Bid om harten die veranderen en gerechtigheid.

**Gezang 317 : 1 en 2**

Liedboek voor de Kerken

- 1 Halleluja, 't loflied rijze  
Hem, die onze banden slaakt!  
Hem, die ons zijn naam ten prijze  
koningen en priesters maakt;  
Hem, die redt uit alle noden,  
die, waarachtig en getrouw,  
vastheid geeft aan 't Godsgebouw,  
Hem, de eerstling uit de doden,  
Hem, de Koning van 't heelal,  
wien 't heelal eens eren zal!
- 2 Amen, Jezus Christus, amen!  
Ja, Gij zult in 't groot heelal  
't rijk der duisternis beschamen,  
tot het niet meer wezen zal.  
Woon, o Heiland, in ons midden!  
Onder uwe heerschappij  
zijn wij zalig, zijn wij vrij.  
Leer ons strijden, leer ons bidden!  
Amen, heerlijkheid en macht  
worde\_U eeuwig toegebracht!

**Lied 249 : 1, 2 en 3**

Weerklank

- 1 Zoek eerst het koninkrijk van God  
en zijn gerechtigheid,  
en dit alles ontvangt u bovendien.  
Hallelu, haleluja.  
*Refrein:*  
Halleluja, halleluja,  
halleluja, halleluja.
- 2 Men kan niet leven van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat door de Heer gesproken wordt.  
Hallelu, halleluja.  
*Refrein*
- 3 Bid en u zal gegeven zijn,  
zoek en u zult hem zien,  
klop en de deur zal voor u open gaan.  
Hallelu, halleluja.  
*Refrein*

**Gezang 291 : 1 en 2**

Weerklank

- 1 Zie ons, trouwe God en Vader,  
nadere-en tot voor uw troon.  
Hoor ons, als wij tot U roepen  
in de Na-am van uwe Zoon.  
Doe ons niet naar onze zonden,  
naar he-et kwaad, door ons begaan,  
maar zie ons om Jezus' wil nu  
Vader, in ge-enade aan.
- 2 Daar waar twee of drie tezamen,  
in uw na-am tezamen zijn,  
daar wilt U, naar uw belofte,  
heilrijk i-in hun midden zijn.  
Wees dan, trouwe Heer en Heiland,  
met u-uw Geest ook ons nabij.  
Spreek tot ons – laat deze kerkdienst  
ons tot rijke-e zegen zijn.