



# Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 20 november 2022 – Eeuwigheidszondag

## Ochtenddienst

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud  
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenberg  
Schriftlezing: Johannes 10 : 22 – 42; 1 : 19 – 29;  
Mattheus 3 : 13 – 17  
Thema: De kracht van gedenken

Psalm 84 : 2  
Psalm 142 : 1, 2 en 4 LvdK (z.o.z.)  
Lied 483 : 1 en 2 WK (z.o.z.)  
Kinderlied: Lied 484 : 1 en 2 OTH (z.o.z.)  
Psalm 98 : 3  
Psalm 116 : 1, 10 en 11  
Luisterlied: De mensen die we missen Sela  
Lied 357 : 1, 3, 4 en 5 ELB (z.o.z.)

## Avonddienst

Voorganger: Ds. J. Tadema uit Nijkerk  
Organist: Dhr. P. van der Reest uit Oudenbosch  
Schriftlezing: 2 Korinthe 1 : 18 – 22  
Lezing HC: Zondag 52, v/a 129

Gezang 393 : 1, 2, 3 en 4 LvdK (z.o.z.)  
Psalm 72 : 2  
Psalm 72 : 7 en 11  
Psalm 106 : 26  
Psalm 73 : 12 en 13  
Lied 505 : 1 en 2 WK (z.o.z.)

## Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst  
Tweede collecte (2): CvK: Groot onderhoud Pastorie  
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

## Bloemengroet

Afgelopen week is er een boeket bloemen bezorgd bij zuster Plonie van Ast (Omloop 57, 4671 HW Dinteloord). Ze is weer thuis uit het ziekenhuis nadat er galstenen bij haar verwijderd zijn. In de afgelopen week is er ook een boeket bloemen bezorgd bij mw. Leest (Raadhuisplein 39, 4671 DA Dinteloord) wegens haar terugkeer uit het ziekenhuis.

## Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Koffie en ontmoeting	zondag 20 november 2022	Na de ochtenddienst	Hervormd Centrum
Belijdeniscatechisatie	maandag 21 november 2022	20.15 - 21.45 uur	Westvoorstraat 26
Gebedskring	dinsdag 22 november 2022	9.00 - 9.30 uur	Hamermolen 15
Seniorenmiddag	dinsdag 22 november 2022	14.00 - 16.00 uur	Hervormd Centrum
Jeugdclub Regenboog	dinsdag 22 november 2022	18.45 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (12-15)	dinsdag 22 november 2022	18.30 - 19.15 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (≥16)	dinsdag 22 november 2022	19.15 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Vrouwenvereniging Idelette	woensdag 23 november 2022	19.30 - 22.00 uur	Hervormd Centrum
Welkom aan tafel	donderdag 24 november 2022	17.30 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Winterfair	vrijdag 25 november 2022	15.00 - 19.30 uur	Hervormd Centrum

## Voorbede:

Komende dinsdag wordt er bij zuster Ada Boluijt (Karel Doormanstraat 53, 4671 AC Dinteloord) een knieprothese geplaatst.

## Mededelingen:

### Welkom aan tafel.

Donderdagavond 24 november bent u om 17.30 uur weer welkom in het Hervormd Centrum voor een lekkere en gezellige maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn €5 p.p (excl.drinken). Omdat het al bijna 5 december is willen we u vragen om een klein kadootje mee te nemen (tussen de 2€ en 3€) zodat we deze avond al een beetje Sinterklaas met elkaar kunnen vieren. U kunt zich opgeven tot en met 21 november bij Lenny van Dam (06-20978773) of per email : [welkomaantafel1@gmail.com](mailto:welkomaantafel1@gmail.com). Graag tot dan!

### Winterfair - Save de date !!

We zijn dankbaar dat we dit jaar weer de winterfair in normale vorm kunnen houden. Deze zal plaats vinden op DV. Vrijdag 25 november rondom de kerk. We kunnen dit niet alleen, daarom vragen we ook uw / jouw hulp op deze dag. We zijn op zoek naar:

- Hulp bij op- en afbouw van de kramen;
- Gemeenteleden die in een kraam willen staan;
- Gemeenteleden die erwtensoepp willen maken of een taart willen bakken;
- Prijsjes voor de enveloppe kraam of het rad; denk aan iets wat u/jij nog in huis hebt maar toch niet gebruikt.

Heeft u / jij zelf ideeën dan horen we het graag.

Aanmelden kan bij Arco Bolluijt 0613587985 Anne Sae-ung 0611872577 Caroline Bolluijt 0657349403 en bij Ria Roodenburg 0626079790

### Seniorenmiddag

Op 22 november hopen we weer bij elkaar te komen voor een leerzame en gezellige middag. We beginnen rond 2 uur en eindigen rond 4 uur. Locatie is Hervormd Centrum aan de Westvoorstraat. Voor vragen: Nel Atres tel. 0624357378. Tot dinsdagmiddag!

## Herdenking overledenen

Op deze zondag gedenken wij de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:

Dhr. Frans Naaktgeboren  
Geboren 8 mei 1949, overleden 30 december 2021, 72 jaar

Mevr. Cornelia Catharina Francisca Bal-de Geus  
Geboren 7 april 1962, overleden 19 januari 2022, 59 jaar

Mevr. Teuntje Pietjouw-Hulshof  
Geboren 6 juli 1923, overleden 31 januari 2022, 98 jaar

Dhr. Gerard van Saarloos  
Geboren 18 juni 1929, overleden 2 maart 2022, 92 jaar

Dhr. Pieter Marinus Lokker  
Geboren 22 november 1935, overleden 7 mei 2022, 86 jaar

Dhr. Mattheus de Geus  
Geboren 23 november 1942, overleden 16 juli 2022, 79 jaar

Mevr. Johanna Cornelia Valster-Huijzers  
Geboren 25 april 1947, overleden 7 augustus 2022, 75 jaar

Mevr. Aagje Pieterella de Vos-van Drunen  
Geboren 15 november 1932, overleden 13 augustus 2022, 89 jaar

Mevr. Apolonia van de Meeberg-Geilings  
Geboren 6 september 1939, overleden 27 september 2022, 83 jaar

Mevr. Maria Petronella Johanna van Weezel-de Hooge  
Geboren 7 juli 1928, overleden 24 oktober 2022, 94 jaar

- 1 Tot God den HEER hief ik mijn stem,  
ik riep tot God, ik smeekte Hem.  
Alles, alles wat mij benauwt  
heb ik den HERE toevertrouwd.
- 2 Wanneer mijn geest in mij versmacht  
kent Gij mijn pad, staat Gij op wacht.  
Al mijn beweging gaat Gij na,  
waar ik ook ga, waar ik ook sta!
- 4 Tot U roep ik dat Gij, o HEER,  
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,  
mijn deel, mijn erve in het land  
der levenden, mijn onderpand.

**Lied 483 : 1 en 2**

- 1 De zonden zijn vergeven!  
Dit is een woord ten leven,  
bevrijdend van de schuld.  
Wat God ons ooit beloofde,  
wordt nu voor wie geloofde  
in Jezus' naam geheel vervuld.
- 2 't Is ook voor mij geschreven:  
ook ik mag uit Hem leven  
die ons genezen heeft.  
Zijn liefde tot de zijnen  
brengt ons met Hem in 't reine,  
wij weten dat Hij ons vergeeft.

*Refrein:*  
De Heer is mijn Herder  
Hij is alles wat ik nodig heb  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht.  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg, die ik moet gaan.  
De Heer is mijn Herder.

- 1 Al ga ik door een donker dal,  
ik hoef niet bang te zijn.  
Ik weet dat U mij bij zult staan,  
U bent heel dichtbij.

*Refrein*

- 2 Want wat mij ook wordt aangedaan,  
U helpt mij telkens weer.  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zo veel meer.

*Refrein*

- 3 Uw goedheid en Uw liefde, Heer  
volgen mij altijd.  
En ik mag heel dichtbij U zijn  
tot in eeuwigheid.

*Refrein*

**Lied 357 : 1, 3, 4 en 5**

- 1 Vreugde, vreugde, louter vreugde  
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper, die 't heelal verheugde,  
bron van eeuwge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in 't duister,  
vindt het licht bij U alleen.

- 3 Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van Uw pracht;  
daarmee wilt Gij mensen beuren  
uit hun zorgen, uit hun nacht.  
Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog.  
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor uw licht ons oog.

- 4 Open nu ook onze ogen  
voor het ware vreugdelicht,  
opdat wij uw Naam verhogen,  
juichend voor uw aangezicht.  
Want in Christus komt Gij nader  
hem, die onder zonde zucht.  
Ieder wilt Gij zijn een Vader,  
die in Jezus tot U vlucht.

- 5 Wil ons van uw vreugde geven,  
Hef ons op tot U omhoog,  
Gever van onsterfelijk leven,  
Die tot ons U nederboog.  
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
Onbevreesd in smart en pijn.  
Laat ons Heer, door uwe liefde  
Eeuwig in uw vreugde zijn.

**Gezang 393 : 1, 2, 3 en 4**

Liedboek voor de Kerken

- 1 De dag, door uwe gunst ontvangen,  
is weer voorbij, de nacht genaakt;  
en dankbaar klinken onze zangen  
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
- 2 Die dan, als onze beden zwijgen,  
als hier het daglicht onderduikt,  
weer nieuwe zangen op doet stijgen,  
ginds waar de nieuwe dag onluikt.
- 3 Zodat de dank, U toegezonden,  
op aard nooit onderbroken wordt,  
maar steeds opnieuw door mensenmonden  
gezongen en gesproken wordt.
- 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen  
van U, die thans en eeuwig zijt,  
tot al uw schepselen zich buigen  
voor uwe liefd' en majesteit.

**Lied 505 : 1 en 2**

Weerklank

- 1 Ga niet alleen door 't leven  
die last is u te zwaar.  
Laat Eén u sterkte geven,  
ga tot uw Middelaar!  
Daar is zoveel te klagen,  
daar is zoveel geweent  
en zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen!  
En zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen!
- 2 Ga niet alleen; uw Koning  
wil komen in uw hart.  
Ach, geef het Hem ter woning,  
hoe stilt Hij dan uw smart!  
Wie kan er tranen drogen  
als Jezus? Immers geen!  
Richt dan de treurende\_ogen  
naar Jezus heen!  
Richt dan de treurende\_ogen  
naar Jezus heen!