



Als kind mocht ik gedoopt worden, waarbij God beloofde dat ik bij Hem mag horen en met Hem verbonden ben. Daarnaast betekende dit ook dat ik opgenomen in en deel werd van de gemeente. In de jaren die volgden heb ik ervaren dat God mij niet losgelaten heeft en Zijn beloften waarmaakt. De gemeente is hierin tot steun geweest. Door de clubs, catechisatie, kerkdiensten en liefde en betrokkenheid vanuit de gemeente mocht ik God meer en meer leren kennen als mijn Vader en Verlosser. Een aantal jaar geleden mocht ik belijdenis doen waarbij ik ja mocht zeggen op wat God mij in de doop heeft aangereikt. Daarnaast beloofde ik met mijn belijdenis dat ik mee zou werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Met de taken die ik binnen de gemeente mag vervullen wil ik bijdragen aan de opbouw van de gemeente en hoop ik anderen tot steun te kunnen zijn zoals de gemeente dit ook voor mij is.

Marieke van der Ploeg

Informatie

Scriba

Dhr. A.G. Boluijt

0167 524837

agboluijt@filternet.nl

College van Kerkrentmeesters

Dhr. A.T. van der Ploeg

0167 523267

famvanderploeg@msn.com

Dhr. C. Burgers

0167 522562

admin@keesburgers.nl

Dhr. C. van der Meer

0167 521226

famcvandermeer@caiway.nl

Hervormde Gemeente Dinteloord

Postadres:

Westvoorstraat 18

4671 CD Dinteloord

www.hervormddinteloord.com

Bankgegevens

NL80 RABO 0373 7130 37

tnv CvK Hervormde Gemeente Dinteloord



2023

Actie

Kerckbalans



Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wij hebben het voorrecht gehad in een christelijk gezin geboren te zijn, en daardoor hebben wij al vroeg in ons leven te maken gehad met de kerk. Echter, het geloof is geen erfgoed, maar je moet het persoonlijk belijden, en daardoor raak je geestelijk, maar ook materieel steeds meer verbonden met de kerk.

Zowel in deze tijd, maar ook in vroegere tijden hebben we al vele gesprekken gevoerd over het onderwerp kerk, en al eeuwenlang is daar het Woord van God verkondigd, door vele predikanten.

In ons leven hebben we 10 predikanten meegemaakt, waarvan de eerste dominee Monster was.

Hij had kinderen van dezelfde leeftijd als wij toen waren, en plotseling kwam zijn dochttertje te overlijden. Zo werd je al op jonge leeftijd geconfronteerd met leven en dood.

Deze boodschap is al eeuwenlang in de kerk verkondigd. De een werd er door gewaarschuwd en de ander vertroost en bemoedigd, en als je dat ervaren hebt, dan kan je niet meer zonder die kerk.

En hoewel we steeds in de loop der jaren een achteruitgang in het kerkbezoek zien, mogen we toch dankbaar zijn dat er steeds nog een gemeente is. Ten tijde van koning Achab werd ook gedacht door Elia dat hij de enigste was die de Here nog diende, maar ook in die tijd werd tot hem gezegd dat er nog 7000 mensen waren die de knie voor Baäl niet gebogen hadden.

Zo mogen we als gemeente in het nieuwe jaar 2023, onze gaven en krachten weer geven aan een kerk, gebouwd in 1693, met de doelstelling, dat er nog vele jaren, het Woord van God verkondigd mag worden. Want de dichter van onderstaand vers heeft duidelijk verwoord wat belangrijk is.

Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend - alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, - dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

Aart en Joke de Wit



De kerk is van grote waarde. De kerkdienst op zondag heeft hierin een centrale plaats binnen ons gezin. De dienst verrijkt ons geloofsleven. We mogen horen van Gods liefde. Helaas leidt ontkerkelijkheid tot nieuwe verhoudingen in de samenleving. Laten we bidden dat het doorgeven van de kerk aan de volgende generatie plaats kan vinden. Hoe mooi zou een groeiende Protestantse Kerk binnen ons eigen Dinteloord zijn?! Laten we vanuit ons gebed en onze gave ervoor zorgen dat onze kerk ook in de toekomst een plaats blijft voor mensen die verbinding en verdieping zoeken. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

John en Carla, Jesper, Jelte Kats

