



Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 26 maart 2023 – Zesde lijdenszondag

Ochtenddienst – Doopdienst

Voorganger: Ds. A. Vastenhoud
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenberg
Schriftlezing: Nehemia 4 : 1 – 20
Thema: God maakt levende stenen

Psalm 84 : 1
Psalm 111 : 3 en 5 WK (z.o.z.)
Psalm 25 : 5
Kinderlied: 'Samen'
Psalm 81 : 12
Lied 413 : 1, 2, 3 en 4 ELB (z.o.z.)
Psalm 105 : 5
Psalm 134 : 3
Lied 212 : 1 en 2 ELB (z.o.z.)

Avonddienst

Voorganger: Ds. J.J. Stekete uit Zwijndrecht
Organist: Dhr. P. de Kam uit Halsteren
Schriftlezing: Johannes 6 : 47 – 59

Gezang 180 : 1 en 6 LvdK (z.o.z.)
Psalm 111 : 1 en 3
Psalm 27 : 7
Psalm 105 : 3 en 22
Lied 136 : 1, 2, 5 en 6 WK (z.o.z.)
Psalm 138 : 1 en 4

Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst
Tweede collecte (2): Diaconie: Quotum
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Belijdeniscatechisatie	maandag 27 maart 2023	20.15 - 21.45 uur	Westvoorstraat 26
Gebedskring	dinsdag 28 maart 2023	9.00 - 9.30 uur	Hamermolen 15
Seniorenmiddag	dinsdag 28 maart 2023	14.00 - 16.30 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (12-15)	dinsdag 28 maart 2023	18.30 - 19.15 uur	Hervormd Centrum
Catechese voor jongeren (≥16)	dinsdag 28 maart 2023	19.15 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Jeugdclub Daniel	dinsdag 28 maart 2023	18.30 - 19.30 uur	Hervormd Centrum
Vrouwvereniging Idelette	woensdag 29 maart 2023	19.30 - 22.00 uur	Hervormd Centrum
Welkom aan tafel	donderdag 30 maart 2023	17.30 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Jeugdclub Spirit	vrijdag 31 maart 2023	19.45 - 21.00 uur	Hervormd Centrum

Mededelingen:

Catechisatie

Komende week zal de laatste keer zijn van dit seizoen dat de catechisatie gegeven wordt aan de jongeren van de gemeente.

Verhuizing

In de afgelopen week is zuster Thea van Pel weer in Dinteloord komen wonen. (De Nieuwe Haven, De Ruijterstraat 2, kamer 213, 4671 AW Dinteloord) De bedoeling was dat ze in Spijkenisse in een verzorgingshuis zou gaan wonen, maar ze miste Dinteloord zo erg dat ze toch weer teruggekomen is. Hartelijk welkom Thea!

Paasontbijt

Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, organiseert de jeugdraad voor de hele gemeente een paasontbijt in het Hervormd Centrum. Het ontbijt begint om 08:45u, waarna aansluitend de paasangdienst om 10:00u zal beginnen. Om te weten hoeveel er ingekocht moet worden, vragen wij om u op te geven vóór donderdag 6 april. U kunt zich aanmelden bij: Marie-Anne van Stee, marianne.vanstee@telfort.nl
Anne Sae-Ung, annedenhoed1325@gmail.com

Paaslessen

In de week voor Pasen zal onze kerk opnieuw openstaan voor de leerlingen van de drie basisscholen om een les te komen volgen over Pasen. (Groen van Prinsterer, Petrus & Paulus en de Regenboog) Veel van deze kinderen weten niet (meer) wat Pasen betekent en daar willen we graag wat aan doen. Daarom hebben we de scholen ook dit jaar weer uitgenodigd om zo'n Paasles te volgen!! Zo'n les begint met een korte rondleiding door de kerk. De kinderen gaan de preekstoel bekijken, het doopvont, het liederbord, de knielbank, een tafel met daarop een aantal Bijbels, het orgel enz. Daarna zal door middel van een multimediapresentatie de geschiedenis achter het Paasfeest duidelijk gemaakt worden. Dan volgt het Paasverhaal. Dit zal verteld worden. Er is ook een creatieve verwerking. De lessen van een uur zijn op maandagmorgen 3 april en dinsdagmorgen 4 april. Deze lessen kunnen niet gegeven worden zonder vrijwilligers! Daarom een oproep aan u/jou:

Wie wil één of meerdere keren als vrijwilliger meedoen? Je gaat met een klein groepje kinderen de kerk door en begeleidt dat groepje ook tijdens de creatieve verwerking. Alle instructies hiervoor worden vooraf op papier verstrekt. U en jij kunnen zich opgeven door contact op te nemen met ds. Ad Vastenhoud en aangeven wanneer je beschikbaar bent. (06-42060713 of avastenhoud@hetnet.nl)

Ziekenzalving

In de afgelopen tijd hebben we als kerkenraad en gemeente verschillende keren nagedacht over ziekenzalving, zoals ons dat verteld wordt in Jakobus 5. In 2020 is de kerkenraad al begonnen zich erin te verdiepen. In maart 2022 was er de gemeenteavond met prof. Mart Jan Paul en er is ook verschillende keren over gepreekt. Nadat de kerkenraad had aangegeven ziekenzalving ook een plaats te willen geven in het pastoraat, hebben verschillende gemeentelieden aangegeven deze zalving te willen ontvangen. Broeder Jonathan Schuring zal in de dienst op zondagmorgen 9 april (1e Paasdag) de ziekenzalving ontvangen. Omdat het aanhoudend gebed van de gemeente daarbij onmisbaar is, zal Jonathan op zondagmorgen 2 april tijdens de dienst vertellen waarom hij er naar verlangt deze zalving te ontvangen. Laten we als gemeente Jonathan niet vergeten in onze gebeden!

Van harte welkom!

Welkom aan tafel.

Donderdagavond 30 maart bent u om 17.30 uur weer welkom in het Hervormd Centrum voor een lekkere en gezellige maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn €5 p.p. (excl. drinken). U kunt zich opgeven tot en met maandag 27 maart bij Lenny van Dam (06-20978773) of per email : welkomaantafel1@gmail.com. Graag tot dan!

Voedselbank boodschappen

Voor de voedselbank blijven we boodschappen inzamelen. Hartelijk dank voor alle boodschappen. Op zondag 2 april staan de zwarte bakken gereed voor pasta producten zoals spaghetti en macaroni.

Psalm 111 : 3 en 5

Weerklank

- 3 De HEER heeft wie Hem vreest, gevoed,
Hij die barmhartig is en goed,
blijft eeuwig zijn verbond gedenken.
Zijn grote kracht heeft Hij getoond:
het land, door heidenen bewoond,
gaf Hij zijn volk eens ten geschenke.
- 5 De HERE heeft zijn volk gered
en het geheiligd door zijn wet,
voor eeuwig zijn verbond gesloten.
Zijn naam is groot in heiligheid
en zeer geducht, vol heerlijkheid.
Hij is nabij zijn gunstgenoten.

Lied 413 : 1, 2, 3 en 4

Evangelische Liedbundel

- 1 Lichtstad met uw paarden poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
- Refrein*
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
- 2 Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
- Refrein*

Gezang 180 : 1 en 6

Liedboek voor de Kerken

- 1 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
- 6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.

- 3 Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refrein

- 4 Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Lied 212 : 1 en 2

Evangelische Liedbundel

- 1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

- 2 Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein

Lied 136 : 1, 2, 5 en 6

Weerklank

- 1 Wees stil en kom wat dichterbij
dit kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem.
- 2 Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven. Midden in de dood –
Hij laat mij niet alleen.
- 5 Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem,
hij geeft mij meer dan God mij vraagt;
mijn vruchten zijn uit Hem!
- 6 Wees stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
begin en einde, dat zijt Gij,
alfa en omega.