



# Hervormde Gemeente te Dinteloord

Weekbrief zondag 21 mei 2023

## Ochtendienst

Voorganger: Ds. T.W.H. van der Heijden uit Nieuw Beijerland  
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenberg  
Schriftlezing: Handelingen 1 : 4 – 14; Romeinen 8 : 31 – 39

Gezang 234 : 1 en 2 LvdK  
Psalm 110 : 1 en 4  
Psalm 143 : 1 en 2  
Psalm 138 : 3 en 4  
Psalm 72 : 10 en 11  
Lied 327 : 1, 2 en 3 WK

## Avonddienst

Voorganger: Ds. J.H. van Wijk uit Oud-Vossemeer  
Organist: Dhr. P. van der Leer uit Steenberg  
Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 1 – 17

Lied 59 : 1, 2 en 3 WK  
Psalm 25 : 7  
Psalm 24 : 1 en 5  
Psalm 32 : 4  
Gezang 231 : 1, 2 en 3 LvdK  
Psalm 96 : 5 en 9

## Collecten

Eerste collecte (1): Kerk en eredienst  
Tweede collecte (2): CvK: Orgel  
Bussen bij de uitgang (3): Groot onderhoud kerkgebouw

## Activiteiten deze week:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Belijdeniscatechisatie	maandag 22 mei 2023	20.15 - 21.45 uur	Westvoorstraat 26
Gebedskring	dinsdag 23 mei 2023	9.00 - 9.30 uur	Hamermolen 15
Welkom aan tafel	donderdag 25 mei 2023	17.30 - 20.00 uur	Hervormd Centrum
Koffie en ontmoeting	zondag 28 mei 2023	na de ochtendienst	Hervormd Centrum

## Mededelingen:

### Belijdenis

Volgende week zondag 28 mei hopen de volgende gemeenteleden belijdenis te doen:

- Marit Burgers, Oudlandsedijk 2, 4671 TG Dinteloord
  - Jonathan Schuring, Trompstraat 13, 4671 AT Dinteloord
  - Joran Steijn, Burg. Mr. H. Popstraat 42, 4671 ES Dinteloord
  - Kees Tolenaars, Koningin Julianastraat 19, 4671 EE Dinteloord
  - Amy van Vught, Marijkestraat 3, 4711 BN Sint Willebrord
- Wilt u voor hen bidden?

### Wezenzondag

In het bloemstuk op deze Wezenzondag is de witte roos weggehaald. Jezus is in de hemel. De 11 discipelen blijven achter.

De Wezenzondag is precies de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De leerlingen voelen zich niet meer compleet want hun Meester is niet meer bij hen en de Geest is nog niet gekomen. Een moment bij uitstek om zich onzeker te gaan voelen en te gaan twifelen. Maar er is een bron van vertrouwen: de belofte zoals Johannes in hoofdstuk 14 vers 18 beschrijft: 'Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.'

### Welkom aan tafel

Donderdagavond 25 mei bent u om 17.30 uur weer welkom in het Hervormd Centrum voor een lekkere en gezellige maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn €5 p.p (excl.drinken). U kunt zich opgeven tot en met maandag 22 mei bij Lenny van Dam (06-20978773) of per email: [welkomaantafel1@gmail.com](mailto:welkomaantafel1@gmail.com).

### Voedselbank

Het aantal klanten van de Voedselbank loopt weer op. Het is van groot belang dat de voorraad bij de voedselbank Steenberg/Dinteloord op peil blijft. Reden voor de kerk om met voedselinzameling door te gaan. Omzien naar elkaar! Op zondag 28 mei 2023 wordt er shampoo ingezameld! Hartelijk dank voor de boodschappen en gebed.

### Beroep

De Hervormde Gemeente van Middelharnis heeft een beroep uitgebracht op onze predikant, ds. Vastenhoud. Uiterlijk 27 mei moet hij een beslissing nemen. Wilt u hem opdragen in uw gebeden?

### GZB collecte Eerste Pinksterdag

De GZB collecte van zondag 28 mei 2023 is bestemd voor het werk van Sijmen en Annelies.

Sijmen en Annelies wonen met hun kinderen in UdonThani, een relatief grote stad in Isaan, Noord-Oost Thailand. Omdat er nog zoveel plekken zijn waar mensen niet de kans hebben gehad om te horen wie de Here Jezus is - en ook niet in de gelegenheid zijn om naar een kerk te gaan - helpen zij bestaande kerken met het starten van nieuwe kerken. Ze motiveren en trainen Thaise broeders en zusters en gaan er samen op uit om het Evangelie uit te leggen aan familieleden en vrienden in dorpen rondom de stad.

Veel mensen hebben niet of nauwelijks van het Evangelie gehoord en kerken zijn vaak ver van huis. Zij verlangen naar een groot aantal onderling verbonden kerken in alle dorpen van Isaan, zodat de Naam van Jezus overal bekend wordt gemaakt.

Wie meer wil weten over het werk en leven van Sijmen en Annelies en hun gezin, kan daarvoor terecht op hun eigen weblog: [www.oversea.nl](http://www.oversea.nl) Ook houden Sijmen en Annelies de gemeenteleden in Dinteloord op de hoogte van hun leven en werk in Thailand via een rondzendbrief. Wilt u regelmatig voor hen bidden? Ook stellen zij post (14 juni is Sijmen jarig) of een mailtje op prijs!

De contactgegevens van Sijmen en Annelies zijn: via de mail: [seadenhartog@hotmail.com](mailto:seadenhartog@hotmail.com) of post:

Sijmen en Annelies den Hartog  
458 Mu 14 t. SamPhrao  
a. Muaeng c. Udonthani 41000  
Thailand

**Gezang 234 : 1 en 2**

Liedboek voor de Kerken

- 1 Al heeft Hij ons verlaten,  
Hij laat ons nooit alleen.  
Wat wij in Hem bezaten  
is altijd om ons heen  
als zonlicht om de bloemen,  
een moeder om haar kind.  
Teveel om op te noemen  
zijn wij door Hem bemind.
- 2 Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging.  
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit  
van oog tot oog aanschouwen  
in alle eeuwigheid.

**Lied 327 : 1, 2 en 3**

Weerklank

- 1 Halleluja! Zing voor Jezus,  
zittend aan Gods rechterhand;  
Halleluja! hoog verheven,  
heersend over zee en land.  
Allerwegen klinkt het loflied  
voor de Heer, want Hij is goed.  
Hij die ons uit alle volken,  
vrijgekocht heeft met zijn bloed.
- 2 Halleluja! Niet als wezen  
laat Hij ons hier ooit alleen;  
Halleluja! de Verhoogde  
blijft beneden om ons heen.  
Waar zijn Geest, de Geest der waarheid,  
tot ons spreekt op zijn gezag,  
weten wij van zijn belofte:  
Ik ben met u, elke dag.
- 3 Halleluja! Brood des hemels,  
Herder die ons voedt en weidt;  
Halleluja! tot U komen  
zondaars in vrijmoedigheid.  
Jezus, Voorspraak, Vriend, Verlosser,  
Hogepriester, pleit voor mij –  
waar bevrijde zielen zingen,  
eeuwig aan de dood voorbij.

**Lied 59 : 1, 2 en 3**

Weerklank

- 1 Hoelang laat Gij ons wachten?  
Gaan al onze gedachten  
niet naar uw toekomst uit?  
Laat nu de regen stromen,  
de wind, uw adem komen,  
de stroom die niemand stuit.
- 2 Nu Gij zijt opgevaren,  
staan wij omhoog te staren  
en vragen waar Gij blijft.  
Heer, laat ons niet als wezen,  
zend Hem die ons leert lezen  
de woorden die Gij schrijft.
- 3 Wolk boven onze hoofden,  
ontsteek wat Gij beloofde:  
Het vuur dat ons geleidt!  
Zet ons in lichterlaaie,  
laat Hem ons hart doorwaaien  
die troost en voor ons pleit.

**Gezang 231 : 1, 2 en 3**

Liedboek voor de Kerken

- 1 Wij knielen voor uw zetel neer,  
wij, Heer, en al uw leden,  
en eren U als onze Heer  
met liedren en gebeden.  
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,  
voor U, o Godsgetuige,  
o Eerstgeboren' uit de dood  
zich diep eerbiedig buige!
- 2 Die ons, gereinigd door uw bloed,  
tot priesters hebt verheven,  
en ons de hoge rang, de moed  
van koningen gegeven,  
U zij de roem, U zij de lof,  
U de\_eerkroon opgedragen!  
Geheel de aard' en 't hemelhof  
moet van uw eer gewagen.
- 3 U, die als Heer der heerlijkheid  
verreest tot heil der volken,  
verwachten wij in majesteit  
eens weder op de wolken.  
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,  
ook die Hem heeft doorsteken!  
Elk zal Hem juichend hulde biën  
of om ontferming smeken.