



Bij het zoeken naar waarden vind ik in onze kerk: hoop, rust, inspiratie en samen op zoek naar God.

De kerk waar Gods woord wordt verkondigd en uitgelegd als richtlijn om naar te leven.

Daar ontvang je ook het vertrouwen dat je leven een doel heeft dat God je gegeven heeft.

De catechisatie, belijdenis, studies en verdieping die onze gemeente aanbiedt helpen mijn geloof te versterken.

Het geloof verrijkt je leven en geeft je kracht om je problemen op te lossen of te verwerken.

Samen je inzetten voor de kerkelijke gemeente geeft veel voldoening, want gemeente zijn we met elkaar.

Samen de gemeente opbouwen en in stand houden vraagt ook een geldelijke bijdrage. Daarom geef ik aan Actie Kerkbalans want de kerk geeft om mij.

Arie-Henk van Nieuwenhuijzen

## Informatie

### Scriba

Dhr. A.G. Boluijt

0167 524837

agboluijt@filternet.nl

### College van Kerkrentmeesters

Dhr. A.T. van der Ploeg

06-12539262

Dhr. J. Kats

06-18233667

Dhr. C. van der Meer

06-20638651

cvk@hervormddinteloord.com

### Hervormde Gemeente Dinteloord

Postadres:

Westvoorstraat 18

4671 CD Dinteloord

www.hervormddinteloord.com

### Bankgegevens

NL80 RABO 0373 7130 37

tnv CvK Hervormde Gemeente Dinteloord

Algemeen Nut  
Beogende Instelling

**ANBI**

Hervormde Gemeente  
Dinteloord



Protestantse  
Kerk



# 2024



50 jaar  
Actie  
**Kerkbalans**



Samen met mijn gezin ben ik drie jaar geleden verhuisd naar Brabant en hebben we de overstap gemaakt naar deze gemeente. Dat was een lastige en spannende periode. Binnen deze gemeente hangt er een verbonden sfeer, waar ik mij 'thuis' mag voelen. Dat gemeente niet alleen 'er zijn' betekent, maar iets wat veel dieper is. Daarin mocht ik ook steun ontvangen binnen de gemeente. Zeker de situatie met mijn moeder, wat het niet altijd makkelijk maakt. De afgelopen jaren heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om met elkaar kerk te zijn. Hoe belangrijk het is om wekelijks naar de kerk te gaan. Soms betrap ik mezelf erop, dat de gedachte voorbij vliegt 'Ik blijf lekker warm in bed liggen, en ik luister online wel mee'.

Maar ik ga niet alleen voor mezelf naar de kerk, maar ook voor Zijn gemeente, voor het samenzijn en voor de verbinding. Samen God eren en prijzen.

Ik heb het voorrecht dat ik christelijk ben opgevoed. Dat God mij al van kleins af aan heeft uitgekozen toen ik werd gedoopt. En vorig jaar mocht ik mijn ja-woord geven aan God, maar ook aan de gemeente. Om te helpen en ondersteunen in de opbouw van de gemeente. En daarin ook tot steun te mogen zijn vóór de gemeente.

'Nergens worden méér kloven overbrugd dan wanneer je samen knielt aan de voet van het kruis. Gebed is de grootste eenheid bevorderende activiteit en het beste wat we kunnen doen met en voor de gemeente. Wandel met God, denk positief en straal dat uit. Een geest van negativiteit verhindert de Geest van God zijn werk te doen. Probeer daarom zo trouw mogelijk te zijn' (Ult: Morgen kies ik wéér voor God).

Amy van Vugt

# Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geven voor de kerk van morgen...

Dat betekent investeren in een kerk, in een gemeente waar Gods woord keer op keer mag worden gelezen en uitgelegd. In de kerk, op de clubs, de kringen, verenigingen, catechisaties en op alle momenten dat we als Gods kinderen in aanraking komen met elkaar en met anderen. Want die boodschap moet worden uitgedragen. Die gemeente is een basis, een vangnet, een leeromgeving van mensen die elkaar kennen; weten wat de ander doormaakt; er voor elkaar willen zijn; voor je willen bidden; in goede en slechte dagen. Investeren doe je dan met financiële middelen, zoals deze kerkbalans, maar ook met het samen bouwen aan Gods koninkrijk door middel van allerlei activiteiten die hierboven genoemd zijn. Daarnaast mogen we iets uitstralen naar de mensen om ons heen met bijvoorbeeld een winterfair, een maaltijdproject enz.

Op verschillende manieren kunnen we dan dus iets van onszelf geven om zo te investeren in de kerk van morgen, waar nog velen het evangelie mogen horen en er door geraakt kunnen worden.

Arco & Brigitte Bolluijt

